

Mand og hund imellem

Hent bøger PDF



Finn Slumstrup

Mand og hund imellem Finn Slumstrup Hent PDF Finn Slumstrups bog er en skildring af, hvorledes tilværelsen brat ændrer sig når man anskaffer sig en hund. Den såkaldte sunde fornuft fortæller dig, at den mærkelige følelse af samhørighed mellem menneske og dyr er noget vi finder på, og at hunden ikke har det på samme måde, men holder sig til os, fordi den får mad og en varm kurv. Sådan ser kalkylen ud i et samfund som det danske. Problemet er bare, at den ikke holder. Hundens adfærd har i hvert fald vist Slumstrup, at det er forkert. Samhørigheden er gensidig. I forordet hedder det, at "samlivet med Liva har udviklet sig til en sådan rigdom, at jeg har fået behov for at fortælle om det".

Hunde- og menneskepsykologi fylder i bogen, det samme gør de erindringsrefleksioner, som samværet i øvrigt giver anledning til: om bedste venner, om forfattere, musikere og øboere. Beskrivelsen af Ærø og Ærøskøbing fylder rammerne ud og giver læseren et signalement af et tilpas overskueligt samfund for både mand og hund. I en række af bogens kapitler er det hunden, der fører ordet og ser verden – i knæhøjde. Det er bogen i det hele taget: en skildring i knæhøjde.

Finn Slumstrup (1941-2018) var forfatter, foredragsholder og højskoleforstander. Han gjorde sig især bemærket som formand for Grænseforeningen, informationschef for Dansk Flygtningehjælp og kanalchef på P1. Han var en væsentlig dansk kulturperson, blandt andet som drivkraft i bevægelsen "Oprør fra Udkanten".

Finn Slumstrups bog er en skildring af, hvorledes tilværelsen brat ændrer sig når man anskaffer sig en hund. Den såkaldte sunde fornuft fortæller dig, at den mærkelige følelse af samhørighed mellem menneske og dyr er noget vi finder på, og at hunden ikke har det på samme måde, men holder sig til os, fordi den får mad og en varm kurv. Sådan ser kalkylen ud i et samfund som det danske. Problemet er bare, at den ikke holder. Hundens adfærd har i hvert fald vist Slumstrup, at det er forkert. Samhørigheden er gensidig. I forordet hedder det, at "samlivet med Liva har udviklet sig til en sådan rigdom, at jeg har fået behov for at fortælle om det".

Hunde- og menneskepsykologi fylder i bogen, det samme gør de erindringsrefleksioner, som samværet i øvrigt giver anledning til: om bedste venner, om forfattere, musikere og øboere. Beskrivelsen af Ærø og Ærøskøbing fylder rammerne ud og giver læseren et signalement af et tilpas overskueligt samfund for både mand og hund. I en række af bogens kapitler er det hunden, der fører ordet og ser verden – i knæhøjde. Det er bogen i det hele taget: en skildring i knæhøjde.

Finn Slumstrup (1941-2018) var forfatter, foredragsholder og højskoleforstander. Han gjorde sig især bemærket som formand for

Grænseforeningen, informationschef for Dansk Flygtningehjælp og kanalchef på P1. Han var en væsentlig dansk kulturperson, blandt andet som drivkraft i bevægelsen "Oprør fra Udkanten".



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode